

SINTERKLAAS

DAAR IS DE SINT !!!!



De jeugd werd verwent in de beide sportzalen van onze club. Zowel op zondag 2 december als op woensdag 5 december vond de Sint en zijn helpers de tijd om onze sportclub te bezoeken.

Bewegen is heel goed vertelde de Sint ons nog. Hij vertelde me verder nog dat zijn Pieten, stiekem hadden geoefend om eens tegen onze kinderen te kunnen spelen.



Terwijl de Sint rondliep en genoot van de spelende kinderen waren de 2 pietsen druk in de weer met het uitleggen van enkele opgelegde oefeningen, die ze zelf hadden uitgevonden.



Onmiddellijk vlogen ze erin om de oefeningen zo goed mogelijk uit te voeren. Moet wel zeggen dat het niet al te moeilijk was....

Verder bezorg ik jullie wat foto's en aan de blikken van de kinderen zou ik durven stellen dat het leuke ontmoetingen waren met het warme gezelschap.

Over naar het plaatsen van de schoentjes!!! Staat daar precies wel een heel klein schoentje! Maar eerst nog een beetje zingen.

Oei zei Sint: "Precies niet zo goed als jullie badminton, maar het kan er nog juist door. We moesten wel een beetje luider zingen want de Sint is al behoorlijk doof aan het worden volgens één van de Pietsen.

Wat een vrolijke bende spelertjes loopt er hier toch rond, vertelde de Sint mij nog. Het is altijd fijn om hier te zijn! Als het in mijn agenda lukt staan we hier zeker volgend jaar terug met veel lekkers.

Tot volgend jaar!



Boven: Tempelhof

Midden: Koude Keuken

Links onder:
Zwarte Piet met de vraag: "Hoe doen die spelertjes dat toch?"

Rechts onder:
Julie Loose verslindt nu al shuttles

